



“ALLAH’IN KUDRET KANUNLARI”

Allah’ın hükmü ve fermanı yeryüzünde ve gökyüzünde ara vermeksizin devam etmektedir. Allah’tır o mutlak tek galip. La ilahe illallah Muhammeden resullulla(sav). La galibe illallah. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah’tan başka galip yoktur.

Üç beş sene evveline kadar tüm profesörler dedi ki: “Küresel ısınma başladı yağmur yağmayacak içecek su bulamayacaksınız soğuk kışlar olmayacak”. Ne oldu Allah güldür, güldür yağmur yağdırdı bu senede kar yağdırdı.”Karlı yıl kârlı yıldır”derler.

O profesörler dediler ki büyük baş hayvan yetiştiriciliği arttı. Bu hayvanlar yemek yerken gaz çıkarıyorlarmış o gazda küresel ısınmaya sebep olurmuş. Yahu Allah’ın kanunu inek yellenmesiyle mi bozulacak. Bu nasıl bir iştir. Şimdi de buzul çağı geldi diyorlar. Hani kutuplarda Akdeniz iklimi görülecekti. Allah’ın kanunu var. Allah her damlayı her kar tanesini hesaplamıştır ilm-i ezelisinde. Yeryüzüne düşeceği zamanı da hangi insanın veya bitkinin ya da hayvanın midesine ineceğini de hesap etmiştir Ebedi ilminde. Biz buna iman ettik tasdik ettik ve boyun eydik Allah’ın ilmine. Bundan böyle inanmayınız bu safsatalara. Bu din bu kitap ve bizi yoktan var eden Cenab-ı Allah bu kadar kuvvet ve kudret sahibidir. Allah kanunu değişmez kul kanunu değildir. Bu profesörler bunu akıl edemediler. Cümle ahalide bu profesörlere inandı. Sadece Allah’ın kitabına inanın Efendimiz(sav)’in ve ehlullahın bildirdiğine inanın.

Hız. Yusuf(as)’nın zamanında bir rüya gördüler. 7 semiz inek 7 zayıf inek vardı rüyada. Hz. Yusuf aleyhisselam Allah şefaatine nail etsin rüyayı yorduğunda 7 yıl kuraklık 7 yıl bolluk olacak dedi. Ve dediği gibi öylede oldu peki o zamanda neden kuraklık oldu fabrikamı vardı inek mi çoktu yoksa. Keyfe mâ yaşa (istediğim gibi hükmederim)buyurdu Allah(cc). Ne karışırın Allah’ın işine Allah’ın emri ister yağdırır ister yağdırmaz. Allah hak yolundan ayırmasın.

Şimdi kar yağıyor ne oldu inekler mi azaldı yoksa filtremi taktılar. Allah’ın hükmüne razı olunuz. Biri bir şey söylediğinde bakınız Kuran da var mı efendimiz söylemiş mi ehlullah kabul etmiş mi? Çünkü insan sözlük anlamı olarak yanılan demektir. İnsan hataya düşer. Hataya düşmemek için rehber olan kitap gönderildi onu izah eden peygamberler gönderildi yetmedi evliyalar gönderildi biz zayıf insanlara hak yolunda yürütmek için hataya zarara ziyana uğramayalım diye.

Biz çobana ihtiyacı olan bir sürüyüz. Sürünün başında çoban olmazsa nereye gider sabah 1000 tane koyun çiksa evden 1 tanesi eve dönemez. Cenab-ı Allah bizim başımıza çoban olarak peygamberleri göndermiştir. Tüm peygamberler önce çobanlık yapmıştır. Tüm ehlullah da çobandır peygamber varisidir. Sözlerini dinleyin itibar edin. Yoksa üç sene önce çöl olacak deyip üç sene sonrada buzul çağı başladı der adam. Hepsine de inanırısın. Onlara göre tedbir alsak yanmıştık şimdiye sobaları atmıştık pencerelere cam takmamıştık. Ne oldu nasıl kış var dışarıda. Allah’ın dediği doğrudur her zaman. Ayet-i kerime vardır. “Siz Allah yolunda yürümek isterseniz Cenab-ı Allah olmadık yollar açar” size. Yeter ki siz muhsinlerden olun.

Haktan yana olun. Eee... nasıl olacağız haktan yana. Herkes ben doğruyum diyor. Ustanın duvara mastar tutması gibi sende kendinin doğruluğuna mastar tut. Ehlullaha danış. Seni ölçsün terbiye oldun mu baksın.

Mevlana, Mesnevi'sinde bize nohuttan örnek vermiştir. Aşçının birisi nohut almış kaynatmak için tencereye koymuş kaynadıkça nohutlar üste çıkmaya başlamış oda kevgirle tepelerinden vurmuş. Nohut da dermiş ki benim kabahatim ne durmadan vurup durusun ben ateşten kurtulmaya çalışıyorum. Aşçı da evet seni kaynatıyorum vuruyorum ama seni sevmediğimden ya da sen kötü olduğundan değil tam tersi beğendiğim için seni kaynatıyorum. Cana can olacaksın seni eşref-i mahlûk olan insan yiyecek kan olacaksın can olacaksın onun vücudunda Allah'a secde edeceksin ama bu çığ halinle adın nohutta olsa ağzılara layık olamazsın. Bunu anlayan nohut daha hızlı vur başıma demiş aşçıya.

Nohudu kaynar kazan pişirir insanı da imtihanlar pişirir. O nohut senin için yaratıldı sen yiyessin diye bu kadar eziyet çekerken sen Allah için yaratılmışken neden korkarsın. Cenab-ı Allah'ın nazargâhıdır insan kalbi. "Yere göğe sığamadım da bir mümin kulumun kalbine sığıdım", "Tüm mahlûkatı insan için yarattım insanı da kendim için yarattım" buyurmuştur Cenab-ı Allah.

Sen Allah huzuruna nasıl çıkacaksın bu ham vaziyette çığ vaziyette. Sen çığ nohudu ağzına almazken Allah Teâlâ çığ insanı yanına sokar mı? İşte Tarikat-ı Aliye'miz, Nakşibendi Tarikatı'mızın gayesi bizi bu çığlıktan arındırmak, olgun, mülayim, halim selim bir hale getirmektir. Sertlikten sakınınız pişmiş nohut gibi yumuşacık olun kırıcı hırpani olmayınız, öfkeli olmayınız. İlla öfkelenmek istiyorsan nefsinize karşı onun serkeşlik ve şımarıklıklarına karşı öfkeli olunuz. Nefis hata yapar harama bakar o nefsi terbiye et öfkenle. Başkasının kusurlu haline bakma kendi haline bak. Seni terbiye edecek bir kutlu kişiye eyvallah de. Vursun kevgirle kafana çığ kalma. Bir nohudun insana layık olabilmesi için çektiği çileye bakınız. Ya biz Hak Teala'ya layık olabilmek için nohut kadar çile çekmeyelim mi? Yandım diye bağırmaya derdim var diye feryat etmeye gerek yok. HASBÜNALLAHU VENİ'MEL-VEKİL Nİ'MEL-MEVLA VE Nİ'MEL-MASİR. (Allah ne güzel yardımcıdır, ondan başka yardımcı yoktur). Hasbünallah deyin biter iş, Allah var başka yok çünkü.

Başımıza ne bela ne dert gelirse bilin ki o nohut gibi pişelim diyedir. Ha baktın ki olgunlaşmadın o zaman yapacak bir şey yok. Çığ kalan nohudun atıldığı gibi sende atılırsın. Sende piş ki sende Allah sofrasına alsın.

Derviş Yunus ne demiş || çok okudum çok taat kıldım deme güzel bir gönüle girmeyince || Yani çok ilim çok ibadet sadece dış görünüşten ibarettir. Mühim olan Allah'ın sevdiği kullarından birinin gönlüne girmektir. Kendinize güzel bir gönül bulun Allah aşkıyla yanan ehlullah huzurunda duran Efendimize salat ve selam eden bir gönül bulun kendinize, ona girmeye çalışın. Aksi takdirde ilmimiz yabana gider şeytan ilmi olur. Şeytan Hz.Adem(as)'e secde etmedi böbürlendi ya işte ben daha akıllıyım ve bilgiliyim dedi, onun durumuna düşeriz.

Bir gün Şeyhimiz Nazım Kıbrısî Hazretleri'ne Allah sırrına tahsis etsin dedim ki ||Efendim sizi her zaman sizi göremiyoruz bu mekan zaman kavramını nasıl ortadan kaldırırız|| O'da bana dedi ki ||Evladım ben seni computer gibi kalbime kaydettim çıkartacak halim yoktur. Ben nerdeysem sen ordasıdır. Arşa gitsem arşa huzura çıksam huzurdasıdır|| buyurdular.

Bizde sizleri alıp Şeyhimize takdim ediyoruz. Bana verilen büyük bir nimettir bu. Beni sevip anlattıklarımı kabul edenleri Sultanımızın yüce huzurlarına gönderiyorum, benim vazifem budur himmet ve füyuzat Şeyhimiz Sultanımızdandır. Senin sevdiğini de kalbime alırım dedi. Bu büyük müjde oldu benim için onun içindir ki sizlere sultanımızın muhabbetini takdim ediyorum. Sahib'üz-zaman dır. Dünyada eşi benzeri yoktur. Sırf Allah için yaşar Allah'ın ilahi kelimesi yeryüzünde yürüsün diye çabalar. Dünya malıyla işi yoktur. Kerpiç evde oturur eski eşyaları kullanır. O'nun imkânları bizde olsa altından yaptırırız her şeyi. Böyle bir sultanın günlünde yerimiz olsun inşallah.

Yeryüzünde ondan daha mütevazı bir kimse yoktur. Ama ondan daha Allah'a yakın ve daha kuvvetlisi yoktur. Ben böyle inanır böyle bilirim... vesselam...