



“ HÂKK'A KULLUĞUN GETİRDİĞİ HÜRRİYET ”

Rüzgarla yerinden oynayan, uçup giden çer çöp cinsi şeylerdir. Derviş olan zât; dağ gibidir, saman değil. Sabır, adalet ve hakkâniyet üzerine sabit-kademdir. Rüzgar ne kadar sert ve kuvvetli olursa olsun, dağı yerinden oynatamaz.

Seyr-i sülûk yolunda ilerlerken bir çok ters ve sert rüzgara maruz kalmamız mukadderdir. Bunlar öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı, hırs rüzgarı, tamah rüzgarı, ihtiras rüzgarı, şöhret rüzgarı, makam-mevki rüzgarı, mal-mülk sergisi rüzgarı...vb.

Hâk Teâlâ'ya dost olmuş kimseler sıradağlar gibi rüzgarlara karşı dururlar. Yukarıda saydığım rüzgarlar onların yüce ve yüksek himmetlerine çarparak yön değiştirir. Hatta rahmet olup sağanak sağanak yağarda, felâket berekete dönüşür.

Dostum! Eğer dağ olma bahtiyarlığına ulaşamadıysan, kuru yaprak veya kuru dal gibi üflesem uçup gidiyor, yerinden oynuyorsan, tehlike arz eden rüzgarlardan seni himaye edecek bir dağa sığın. O dağın seni koruyacak bir mağarası veya bir kovuğu mutlaka vardır.

Allah(c.c), dostlarını dağlar gibi kuvvetli ve dayanıklı hâle getirmiş, kendi katından yepyeni vücûd vermiştir. Onların kumandanı ve hareket ettiricisi Hâk Teâlâ olmuştur.

Hiç aklından çıkarma ki; öfke anında kral, öfkесinin esiri olmuştur. Oysa ehlullahın kölesidir öfke! Dizginlerini elinde tuttuğu bir attır öfke! Hilim ve sabır kılıcıyla öfke rüzgarının boynunu vurmuştur onlar. Onlar Allah için sever; yine Allah(c.c) için öfkelenirler. Onlar Allah için verir; Allah için tutar, vermezler. Cömertlikleri Allah için; cimrilikleri Allah içindir. Kısaca ve açıkcası yalnız Allah içindirler. Başka hiç kimsenin olmadıkları gibi kendilerinin dahi değildirler. Onlar kasıt ve garazdan arınmış özgür kimselerdir. Hislerinin ve arzularının kölesi değildirler; onlar güneşini önüne almış aydır.

Şeriatte hür kimselerin tanıklığı kabul edilir. Kölelerin şahitlikleri dikkate alınmaz yani muteber değildir. Binlerce köle şahidin olsa, şeriatte saman çöpü kadar değeri yoktur.

Dikkat et! Allah katında şehvet kölesinin değeri, insan kölesinden daha aşağıdır. Çünkü insana köle olan sahibinin iradesiyle azad olup hür olabilir. Şehvet kölesi ise rahat ve tatlı yaşar ama ölümü çok acı olur. Şehvet kölesinin, Allah'ın ihsan ve yardımından başka kurtuluşu yoktur. Şehvet ve arzularının kölesi olmuş kişi gerçekte şeytana kul olmuştur.

Dikkat et! Şeytanın kölesinin şahitliği kabul edilmediği gibi hiç değeri de yoktur. Varlığından kendi rızan ile vazgeçip kurtulursan özgür olursun. Efendimiz(s.a.v) özgür oğlu özgürdür.

Özgür olana öfke nasıl hakim olur. Madem ki hürsün; dünya heveslerinin boyunduruğu altında niçin koşturup duruyorsun? Bu nasıl özgürlüktür?

O hür kimseler arslanlar gibidir. Ama Allah'ın arslanıdır, nefislerinin arslanı değildirler. Vesselam...