



“HÜKM-İ İLAHİ'YE TESLİMİYET”

Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği hüküm den ve kaderden kaçış yoktur. Milyonlarca hile yapsan tuzak kursan da Hüküm-i Rahmanı değiştiremezsin. O'nun yüce takdir, kader ve hükmünü hiç kimse değiştiremez. Ancak isterse yine kendi emri fermanı değiştirir, tebdil eder. Âlemin bütün zerrelere teker, teker hile ve tuzak kursalar, gökteki takdir karşısında bir hiçtir, yalnızca bir hiç.

Sorarım size şu yeryüzü gökyüzünden nasıl kaçabilir.? Kendisini ondan nasıl gizler? Bu mümkün müdür? Düşünmesi dahi lüzumsuzdur. Zira gökyüzü yeryüzünü her yönden kuşatmış, sarıp sarmalamıştır. Hem de hiçbir kısmını açıkta bırakmayacak şekilde. Gökten yere doğru ne gelse yeryüzünün ondan kaçacak ne hali ve ne de fırsatı vardır. Üzerine gökten ateş yağsa yeryüzü peki der, yüzünü ateşin önüne koyar. Yağmur yağsa bütün vücudunu yağın yağmurun altına teslim eder. Üzerine yağın ister rahmet ve bereket yağmurunu olsun, ister tufan ve fırtına, hiçbir itirazı olmaz. Sonu felaket bile olsa gökyüzünün hükmüne ve takdirine boyun eğip razı olur. Bazen gökten meteor taşları yağar da yeryüzünün üzerinde derin oyuklar ve yaralar oluşturur. Buna da ses çıkarmaz. Yeryüzü çeşit türlü belalara duçar olup Hak Teala Hazretlerine hiç itiraz etmeyip, yüzünü dahi buruşturmayan Hz.Eyup(AS) gibi: “Senin esirimim, benim için yazdığın kadere ve benim üzerime yağdırdığın bela ve musibetlere teslimim, hem de gönül hoşluğu ile.” der.

Ey insan, sen bu yeryüzünün bir parçasısın. Yani aslın topraktır, topraktan yaratıldın. İsyan etme! Hak Teala'nın bir hükmünü görünce beğenmeyip geri çekilme! Toprak gibi ol. Cenab-ı Allah ve'tekaddes Hazretleri; Taha suresinin 55. ayetinde mealen “ Sizi topraktan yarattık ” buyurdu. Yani senden toprak tabiatlı, huylu, karakterli olmanı bekler. Senden bunu ister.

Dikkat et ibret al, tohum toprağa düşer ve çürür toprak olur. Yani toprağı taklit eder ona benzemeye uğraşır, kabuğunun sert kısmını eritir çürütür. Ardından içindeki özü, bu yok oluşun peşi sıra yepyeni bir varoluş yaşar. Çimlenir filizlenir de başını toprağın altından yukarı doğru kaldırır ve gökyüzüne doğru yükselmeye başlar. Bir minicik tohum tanesinden koca bir fidan ve ardından ağaç olur ve binlerce tohum verir.

Sen ey güzel kardeşim can yoldaşım, toprak olmayı kendine meslek edin de, O yüceler yücesi ulu Allah seni en aşağıdan alıp bey yapsın, hem de beylere bey yapsın. Yeter ki şu geçici ve harap olucu özelliğe sahip şu varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığında eritip yok et. Onun irade ve hükmü karşısında kendi fikir ve aklını yok say. Bak o zaman O, senin yar ve yardımcın olacaktır. Seni esfel-i safilinden alıp âlâ-yı illiyine(aşağının en aşağısından alıp yücelerin en yücesine) çıkaracaktır.

Çıkar sen kendini aradan
O zaman ortada kalır Yaradan

Unutma her meyvenin tohumu toprağa girip çürüyüp toprak olur, ardından filizlenip koca bir ağaç olur. Tohumken ona önem vermeyip küçümseyenler, koca bir ağaç olduğunda onun büyüklüğünü kabul edip altında gölgelenir ve meyvelerinden yerler. Lütfen beni anlayıp değer vermiyorlar diye feryat etme. Sen bir tohumsun, bu halinle üstüne basıp geçmeleri tabiidir. Ne kadar bağırp çağırırsan ben çınarım beni küçümsemeyin diye, kimseye sesini duyuramazsın. Tabi evliyalar haricindekilere. Onun için bir an evvel teslim ol hükme razı olup varlığını sınırlayan kabuğunu çürütüp toprak olda yeni bir hayata merhaba de, vesselam.