



“HUYLARI GÜZELLEŞTİRMEK”

Tarikat-ı Aliye'ye girmekten maksat; çirkin ve kötü huylardan vazgeçip güzel huylara sahip olmaktır. Huylarını güzelleştiren kimsenin gönlünde ve kalbinde şefkat ve merhamet pınarları kaynar.

Tarikatımıza intisab eden kişi ilâhî emirleri yerine getirmekte muhabbetle harekete geçer ve bu istikamette ciddiyetle yol alır. Yasak ve günahlara karşı tam bir çekingenlik hali taşır. Kendi nefsin; mü'min, münâfık, müşrik, yahudi, hristiyan, putperest vs. ne kadar yaratılmış varsa hepsinden aşağı ve hakir görmelidir. Makam ve yerini ise en dışarıda, belki ayakkabıların bulunduğu yeri dahi kendine çok görmelidir. Yaptığı iyilik ve ibadetleri çok görmemeli, gözünde ve gönlünde büyütmemelidir. Hatta yok saymalı ve güvenmemelidir. Halkın övgüsü ile yergisini, iltifatını ve sövgüsünü bir bilmelidir. Ne varsa mevcudatta Hakk'tan bilmelidir. Başına ne gelirse Cenâb-ı Allah'tan bilmeli ve sonsuz teşekkürlerini özde ve sözde arz etmelidir. Hemen herhâlden ve durumundan şeyhine teslim olmalı, işlerini ona bırakmalıdır.

Kader mücibince bir kuldân zülüm görürse, bir iftiraya uğrarsa ona karşı düşman olmamalı, beddua etmemeli. Dahası saygısızlık ve hırçınlık yapmamalıdır. Bir adım daha ileri giderek bu gibi zâlim kimselerin içlerinde biriktirdikleri zülüm, azgınlık ve çirkinleri dışa vurmaması için dua edilmelidir. Böylece o kişi düşük ve alçak huylardan kurtulur. Diğer kullarda ondan zülüm görmemiş olur. Eğer bu durum olmazsa, o kimse kötü işleri sebebiyle dünyadan kısa zamanda gider, izi kalmaz. İnsanlar da selâmette kalmış olur. Arzettiğim şekilde herşeyi hoş görür. Ayrıca geçmiş, olmuş ve olanlar için gam, keder ve üzüntü çekmez. Gelecekte olması muhtemel şeyler için hırsa kapılmaz. Bu şekilde hemen her hâle razı olur. Anlattığım güzel şeyleri hâl ve huy edinirse kısa zamanda kötü huyları iyi sıfatlara dönüşür. Sonuçta "râziye" makamına ulaşır.

Unutmayalım ki; Efendimiz(s.a.v) Hazretleri güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiştir. Peygamber aşkı ve sevgisi olan mü'min ve mü'mineler nasıl olur da çirkin ahlâk ve huylarını terk etmekte tembellek eder. Kin, hased, kibir, kendini ve ibadetlerini beğenme, yalan, lâf-söz taşıma, giybet, uyuşukluk, israf gibi daha burada saymaktan utandığım kötü ahlâk kirleriyle temiz, tertemiz olan cennete kendimizi lâayık görürüzde bu bize hiç acayip gelmez!!!

Dikkat edelim; cennete ancak temiz olanlar girecek. Cenâb-ı Allah(c.c) bizi cennetliklerden olan, güzel ahlâk sahibi kullarından eylesin. Amin...