



“SEBEBSİZ VE ZAHMETSİZ RIZIK YOLU”

İnsanların ekseriyeti, zahmetsiz az gayretle bol rızık peşinde koşarlar veyahut en azından buna benzer hayalleri vardır. Bu gaye ile kimisi rahat ve itibarlı bir meslek ve rızık kapısı temin etmek için, mekteplere gidip uzun yıllar ömürlerinin en değerli kısımlarını bir diploma elde etmek için harcarlar. Sonuçta bazen umduklarına nail olurlar, bazen de hayallerindeki bol ve kolay rızık elde etme imkânına kavuşamazlar. Bu anlattığım en zahmetli ve en dolambaçlı rızık kazanma yöntemidir. Birde daha kolay yoldan ekmek kazanma yolları vardır. Bunlardan birisi, basit olmakla birlikte tehlikeli olan define arama yoludur. Bu yola merak saranlar orayı burayı kazıp define bulmak ve kısa ve çabuk yoldan bol rızık sahibi olmak sevdasındadırlar. Pek az kimsenin bu yolla amacına ulaştığı görülmüştür. Çoğunun zamanı ömrü kuvveti parası sağlıklı gençliği bu yolda heba olur gider.

Sana şu kadarını haber vereyim, 'zahmetsiz rızık ancak ve ancak nefsin hayvani istek ve arzularını, şehvet ve hırslarını, dünya tutkusu ve zevklerini, kin ve düşmanlıklarını tamamen öldürüp ortadan kaldırdıktan sonra' ortaya çıkar. Bu nedenle zahmetsiz rızık ruhların azığıdır. Peygamberler sofrasına ait bir rızıktır. Ey define ümidi ile köşe bucak orayı burayı kazan, iyi bil ki, hakiki rızık, yani derdi tasası olmayıp sırf safa ve şifa olan rızık, ancak nefsinde olan kötülüğü yok ettikten sonra zuhur eder. Daha başkası boş laf ve nafil gayrettir. Ey her işini durumunu bir sebebe bağlayan, her sonucu bir neden ile ilişkilendiren, Müslüman kardeşim. Bu kanaatin aklın üzerine örtülmüş bir perde gibi doğru görüp doğru düşünmene mani oluyor. O perdeyi kaldır da yıllardır esir olan aklın hürriyetine kavuşsun da sana doğruları söyleyip doğru istikameti göstereyim. 'Sebeplerin üzerinde başka bir sebep vardır' Sen sebeplerle meşgul olma ona bak.

Cümle peygamberler sebepleri aşmaya sebep sonuç bağından insanlığı kurtarmaya geldiler. Akıllarımızın üstündeki örtüyü kaldırıp atmaya geldiler. Onların bir işaret ile denizler yarılmadı mı? Yine bir sözleri ile kaya yarılıp deve doğurmadı mı? Bir sözleri üzerine gökten bildircin eti ve helva yağmadı mı? Bir emir üzerine çölün ortasında koca gemi inşa etmediler mi? Minicik kuşlar dağlar gibi iri filleri yere sermediler mi? Yine Efendimiz(SAV) in bir işareti ile ay yere inip ikiye yarılıp LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDURASULULLAH demedi mi? Yine iyi hatırla Allah'ın dostunu ateşe attıklarında ateş onu yakmayıp gül bahçesine dönmedi mi? Daha yüzlerce misal sayabiliriz, sebep sonuç ilişkisini yok sayan. Kitabımız Kura'n-ı Kerim başından sonuna kadar sebeplerin ALLAH dostları yanında geçersiz oluşundan bahseder.

Bu durumu anlamak ancak kullukla olur. Midesini doldurmak için rızık peşinde ekmek peşinde koşturana anlamaz ki bu sırlı sözleri.

Sen dahi peygamberler sofrasından zahmetsiz rızık istersen, aklan paklan, temizlen de öyle gel bu yana. Kendin temizlenemiyorsan eğer, peygamber varisi olan velilerden yardım iste. Çekinme onlar karşılıksız hizmete hazırdırlar. Yeter ki saygıda kusur etme. Vesselam...