



“TARİF-İ TASAVVUF”

*Tasavvuf; güzel ahlaktır.

*Tasavvuf; ALLAH'ın(c.c) seni sende yok etmesi ve seni kendisi ile diriltmesidir.

*Tasavvuf; ALLAH'a(c.c) verilen söz üzerine samimiyetle durmaktır.

*Tasavvuf; aşağılık huylardan arınmak, nefsanî davalardan uzaklaşmak, ruhani vasıflarla müzeyyen olmaya çalışmaktır.

*Tasavvuf; kendini ALLAH'ın(c.c) dilediği şey üzerine bırakıvermen, O'nun iradesine mutlak olarak teslimiyettir.

*Tasavvuf; karşılıklı sevgi ve dostluktur. Hiç bir kaygı duymadan ALLAH(c.c) ile birlikte olmaktır. Kalbi masivadan muhafaza etmektir.

*Tasavvuf; kafanda ne varsa bırakman, elinde olanı vermen ve başına gelene sızlanmamandır.

*Tasavvuf; ALLAH(c.c) dışında her şeyden el çekmek, tanınmayı istememek ve hayırlı olmayan şeylerden sakınmaktır.

*Tasavvuf; ilmin özü nefse ağır gelen zorluklara katlanmak, nefsin kötü huy ve sıfatlarından arınmak, kalbi ALLAH'a(c.c) bağlamak ve O'nun zikri ile süslemektir.

*Tasavvuf; ALLAH'a(c.c.) karşı dosdoğru olmak ve insanlara karşı güzel ahlaklı olmaktır.

Şah-ı Nakşibend Hazretleri (k.s) şöyle buyurdu:

Eğer mürid, mürşidin verdiği görevlerde bazı zorluklarla karşı karşıya gelirse; itikadına halel vermeyip o zorluğun hikmeti kendisine zahir oluncaya kadar, kendinin takati miktarı sabır eylemelidir. Eğer müridin sabrı, takati yok ise ve mübtedi ise o müşkili, mürşidinden sual eylesin. Bu çeşit müridin sual etmesi yerinde olur. Eğer mürid orta halli ise sual eylemeyip sabretmesi gerekir. Allah'ını bilene hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'ı marifet yolu ile bilen kimseye zahir olması, onun teveccühüne göredir.

Kadere rıza göstermek; kavgalar, didişmeler, çekişmeler sonunda kesbedilen dünyalıktan daha tatlıdır. Kadere rıza göstermenin, sıddıkların kalbinde husule getirdiği tatlılık, nefsanî arzularla zevkler nailiyetin verdiği hazdan çok daha büyüktür. Hem de kıyas kabul etmez şekilde. ALLAH(c.c) dostları nazarında kadere rıza, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Yani ALLAH'ın(c.c) takdirine rıza göstermek her hal u kârda hayatı tezyin eder, tatlılaştırır, huzurlu kılar.

“Eğer ALLAH(c.c) size yardım ederse, artık size galip gelecek birisi yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa; artık O'ndan başka size yardım edebilecek kimdir? Mü'minler ancak ALLAH'a(c.c) güvenip dayanmalıdırlar.” (Ali İmran-160)